

Wijding aan mijn vader.

O, Gij, die kommerend sterven moest,
en Vader waart,
en mij liet leven, en me teder leerde leven
met uw zacht spreken, en uw strelend
handebeven,
en, toen ge stierf, wat late zon op uwen baard.
Karel Van De Woestijne



In dankbare herinnering aan

DE HEER

GILBERT VAN MALDERGEM

echtgenoot van Mevrouw

JULIA DE SUTTER

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 17 maart
1911 en godvruchtig overleden te Zottegem in het
Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth op 27 septem-
ber 1988, gesterkt door de HH. Sakramenten
der zieken.

Oudstrijder 1940-1945 met eretekens.
Lid van de N.S.B. St.-Goriks-Oudenhove

Vader, gij waart een goed mens! Eenvoudig,
zachtmoedig, vredelievend en rechtvaardig.
Met een liefdevolle toewijding en een gren-
zeloos geduld hebt gij uw gezin doorheen de
goede en kwade dagen van het leven geleid.
Uw hartelijk gereed-zijn voor iedereen en uw
milde glimlach maakten u zo aantrekkelijk dat
wij u nu echt zullen missen. De dagen zijn
te kort om ooit te vergeten wat uw liefde heeft
geschapen in en rond ons ouderlijk huis.

Maar het schoonste wat gij ons nalaat is uw
lichtend voorbeeld van groot geloof.

God was uw toevlucht en uw burcht, uw schild
en uw vertrouwen. Wie zulk houvast aan zijn
dierbaren kan meegeven is een mens om nooit
te vergeten.

Lieve vader, wij danken u van ganser harte
voor al wat gij voor ons betekend hebt. Wij
bidden dat uw beeltenis in ons leven mag ge-
beiteld staan als een stuk echt beeldhouwwerk
en dat de jaren die komen en gaan de lijnen
ervan nog duidelijker mogen aftekenen.

Liefste echtgenote, mijn leven was een totale
inzet voor u en voor onze kinderen en kleinkin-
deren. Uw liefdevolle nabijheid en uw nooit
moewordende zorg waren tegelijk mijn troost en
mijn trots. Ik dank u van ganser harte.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, met fier-
heid dank ik de goede God dat ik samen met
moeder u zoveel kansen heb mogen geven om
gelukkig te zijn. Ik ben u dankbaar om de vele
kleine en grote attenties die ik van u allen
mocht ondervinden. Draag nu zorg voor moeder
en voor elkaar.

Dierbare zusters, familieleden en vrienden,
blijf in genegenheid steeds samen en laten de
gebeden de brug zijn die ons blijvend verenigd
met God en met elkaar.

Julia DE SUTTER,

Adelin VAN MALDERGEM-Gillaine PEDE,
Willy VAN MALDERGEM-Rosette WUYTENS,
Kurt VAN MALDERGEM,
Sabine VAN MALDERGEM,
Els VAN MALDERGEM,
Tim VAN MALDERGEM,

danken U voor uw deelneming, gebeden en
troostvol medeleven.