

Geloofd zij Jezus Christus.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de Heer

## **JOZEF VAN MALDERGEM**

echtgenoot van Mevrouw

**SIDONIE VANDERMEEREN**

geboren te St. Goriks-Oudenhove op 7 juni 1908 en  
godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te  
Zottegem op 22 oktober 1982, gesterkt door het  
H. Sakrament der Zieken en de pauselijke zegen  
in het stervensuur.

—  
OUD-STRIJDER 1940-1945

Mevrouw Sidonie Vandermeeren,  
De Heer en Mevrouw Roger Van Maldergem-De  
Temmerman, kinderen en kleinkinderen,  
De Heer en Mevrouw Armand Van Maldergem-Van  
De Walle en kinderen,  
De families Van Maldergem, Vandermeeren, Sche-  
pens en Maginet,

danken u voor uw gebed en uw medeleven.

Bij de dood van een mens blik men terug op zijn  
leven, herdenkt men dankbaar de zorg, het harde  
werk en de genegenheid die de dierbare overle-  
dene voor zijn vrouw en kinderen heeft gehad.

De dood is het ogenblik waarop de overlevenden  
de balans opmaken van vreugdevolle dagen en van  
tijden van beproeving die hun afgestorven vader  
als deel van het leven meegemaakt heeft.

Gelovige mensen kennen de zekerheid voor de  
toekomst : zij weten dat wanneer wij als mens  
Christus hebben erkend en beleden, wij ook met  
Hem zullen delen in zijn verheerlijkt en onsterfe-  
lijk leven.

Laat ons bidden :

" God, onze Vader, zo mogen wij U noemen als  
wij tot U bidden.

Vul aan wat ons ontbreekt,  
opdat wij waardig worden uw kinderen te zijn,  
en bezit te nemen van het erfdeel  
dat Gij voor ons bestemd hebt,  
door Christus, onze Heer, Amen. "

Dierbare echtgenote, beste kinderen, kleinkinde-  
ren en achterkleinkinderen, gij hebt mij steeds  
omringd met uw liefde en zorg ; blij diezelfde  
liefde uitdrukken in uw gebed in de familie en in  
zondagmis.

O.L.Vrouw van de Rozenkrans, spreek voor hem  
ten beste.

---

P. V.D.Bossche