



Heden is overgegaan
naar het eeuwig leven,
in Christus versterkt
in zijn sakramenten
en de pauselijke zegen.

MEJUFFER

Prudence VAN MALDERGEM

geboren te Brakel op 1 juli 1897 en kristelijk
gestorven op 30 maart 1973.

Ze was erelid van de Congregatie en van de
H. Hartbond in de parochie.

De families :

VAN MALDERGEM, D'HOSE,
DE CUBBER, FAINGNAERT,
en de RUYVER,

danken U voor uw aanwezigheid,
voor uw gebeden en blijken
van deelneming in de rouw.

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek

Heer, onze God,
met dankbaarheid zien wij terug,
op het schone en rijk gevuld leven
van onze dierbare zuster Prudence.
In stille dienstbaarheid,
eenvoudig en minzaam,
in onverpoosde werkzaamheid,
is zij door het leven gegaan.
Zij had een troostend woord,
een opbeurend gebaar
voor mensen met zorgen
een glimlach voor de dag van morgen.
Haar lang leven was gedragen
door een vroom en diep geloof in God
grond van haar bestaan,
alles aanvaardde zij als komend uit Gods
zegenende Vaderhand,
gevoed en gesterkt door de eucharistie
om met geduld en gelatenheid
alles te dragen in haar eenzaam bestaan.
Ze hield van mensen, haar diertjes,
van al wat groeide en bloeide.
Zo is ze rustig en vreedzaam
van ons heengegaan,
gelovend en bewust dat haar leven
nog niet ten einde is
maar dat alles wat in haar
edel, schoon en goed was
voor eeuwig in Gods liefde wordt opgenomen.