



Bid voor de zielerust van
DE HEER
WERNER VAN MALDERGEM
echtgenoot van mevrouw
Georgette VAN CAENEGEM

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 25 februari 1931
en plots van ons heengegaan te Zottegem
op 22 juni 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten « in extremis »

Georgette VAN CAENEGEM,
Carlos en Rita VAN MALDERGEM-DE MAN
en kinderen Anneleen en Benny,
Carolien VAN MALDERGEM,

De families : VAN MALDERGEM, VAN CAENEGEM,
DE MARTELAERE en SEGHERS
DANKEN U oprecht om Uw kristelijke
deelneming en Uw vroom gebed.

Zoals de meeste mensen heeft Werner uitgezien naar zijn opruststelling, om dan te genieten van het resultaat van zijn jaren arbeid en zorgen. Dit heeft slechts een paar maanden mogen duren, want een heel onverwachte aanval heeft deze sterke man geveld. Al te vroeg kwam er een einde aan zijn gelukkig gezinsleven bij vrouw en kinderen.

Een goed mens is van ons heengegaan. In eenvoudige plichtsvervulling en in algehele dienstbaarheid is zijn leven vergaan. Hij hield zeer veel van de natuur en gaan vissen was zijn geliefd hobby. Aan een dergelijk onopvallend leven wordt in de wereld niet veel ruchtbaarheid gegeven, maar de naastbestaanden weten best hoe schoon en rijk gevuld een dergelijk leven is geweest.

Voor de dood, die vaak zo onbegrijpelijk is, moeten we allen eens buigen. Maar als gelovigen weten we, in de verrijzenis van de Heer, dat het toch verder gaat. We zullen hier zonder onze overledene moeten verder leven, met de herinnering aan alles wat hij gedaan en geweest is voor ons en tevens in de gelovige zekerheid, dat we hem eens zullen weerzien bij de Heer, de houvast van alle kristenen.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor hem.