

Zalig, die in de Heer sterven.

†

Bid voor de ziel van

MEVROUW

MARIA, VALENTINA VAN MALDERGHEM

weduwe van de Heer

PHILIPPE, FRANCOIS GAUQUIER

geboren te Opbrakel, de 22 april 1890 en god-
vruchtig overleden te Schorisse, de 27 december
1969, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Een lang en welbesteed leven is ten einde.

God zij dank voor al het goede dat wij tijdens
deze vele jaren van moeder hebben ontvangen.
Zij heeft gebouwd aan een schoon bedrijf en een
voorbeeldig gezin. Boven alles waren haar kinderen
haar dierbaar. Met rechtmatige fierheid zag ze op
hen neder, omdat ze in hen bewaard zag de ou-
derlijke tradities en de diep-christelijke beginselen
waaraan ze zo gehecht was.

Ze was een vrome vrouw. Tijdens haar laatste
levensjaren bleef ze bidden als voorheen... voor al
haar dierbaren en om sterkte om Gods wil te kun-
nen aanvaarden in haar leven.

Thans heeft Gods wil zich aan haar voltrokken en
is ze zacht heengegaan naar de Vader in de hemel.
Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden,
mijn oprechte dank voor uw aller genegenheid.
Blijft eensgezind en liefdevol jegens elkaar. Houdt
mijn gedachtenis in ere en blijft voor mij bidden.

De familie VAN MALDERGHEM-VAN DER WULST,

De familie GAUQUIER-SPITAELS,

danken U zeer oprecht voor de blijken
van deelneming en gebeden.