

†

Goede moeders sterven niet, zij leven verder
in ons hart en in ons gebed.

BIDDEND WILLEN WE GEDENKEN
MEVROUW

Camilla, Juliana VAN MALLEGHEM

weduwe van de Heer René DE PESSEMIER.

Zij werd geboren te Berchem op 16 juli 1902
en ging vredig van ons heen - thuis te Melden -
op 20 december 1988, gesterkt met de genade
van de ziekenzalving en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond der gepensioneerden van Melden.
Lid der muziekmaatschappij
de „Verenigde Vrienden“ van Melden.

Vandaag is van ons heengegaan op hoge ouderdom
onze goede eenvoudige en zorgzame moeder. We
hebben haar gekend als een zeer actieve vrouw die
zelfs tot op hoge ouderdom geen rust kende maar
met volle inzet bedrijvig onder ons leefde. Arbeiden
en werken was haar leven en in verblijden
heeft zij veel gepresteerd.

Zij heeft zich ten volle ingezet voor haar gezin,
voor haar kinderen met de steun en aanmoedigend
meewerken van vader zaliger. Toen vader later
zwaar-gehandicapt moest verder leven, heeft zij
hem zelf vele jaren dag en nacht opgepast, er voor
gezorgd en steeds opnieuw aangemoedigd tot het
laatste. Zij was ook als een moeder van de zo-
velen die lijdend en ziek waren; want op haar
deed men beroep om haar mildheid, zachtheid en
minzame omgang overal in eigen familie dichtbij
en verweg en steeds ook in de buurte bij ken-
nissen en vriendenkring.

Camilla was overal de reddende engel ter ere Gods,
voorloopster van de nu rondrijdende thuisverple-
genden met wedde. Neen, zulke moeders zullen we
weldra missen; zij worden niet meer vervangen.
Als we ooit mogen spreken van een voltooid leven,
dan zal het wel vandaag zijn: Camilla is na een
lang schoon werkzaam leven rustig en vertrouwd
naar haar Schepper mogen weerkeren.

Dierbare kinderen, en vele klein- en achterklein-
kinderen: ge waart me allen even lief omdat ik
veel liefde van u ook mocht ervaren. Dank om uw
bezoeken in zorg en kommer om mijn welzijn; ge
hebt mijn oude dag menigmaal verblijd. God zegene
en beware u ervoor. Weest eensgezind en bidt
voor vader en voor mij.

H. Rita, die ik zeer vereerde: wees voor mij een
voerspraak.

Namis op zondag 8 januari 1989 om 10 uur.

Roger en Blanche VERROKEN-DE PESSEMIER,
Kamiel en Andrea DE PESSEMIER-DEMETS,
Valère en Regina DE PESSEMIER-DE ZAEYTEYT,
haar kinderen;

De families VAN MALLEGHEM - LAURIER en
DE PESSEMIER - MEKEIRLE,

diepgetroffen door uw welgemeende blijken van
medeleven, gebed en deelneming in hun rouw,
danken U hiervoor oprecht.