

Ik ben de verrijzenis en het leven; die in Mij gelooft,
al is hij gestorven, zal leven. *Joh. XI, 26.*



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MELANIE VAN MARCKE

weduwe van

Mijnheer Remi DE SMET

geboren te Kruishoutem, de 23 Juni 1867 en godvruchtig overleden te Bevere, de 23 Jan. 1953.

Eenvoudig in haar omgang met de mensen, minzaam, goedhartig en offervaardig, zocht ze steeds wel te doen, uit liefde tot God, dien ze voor ogen hield en oprecht beminde.

Werkzaam en blijgezind, heeft ze menig keer anderen geholpen en bijgestaan waar haar ondervinding en kennis kon dienstig zijn.

Zij aanvaardde met volle onderwerping en geloof al wat de Heer haar over zond om door haar lijden Zijne verdiensten deelachtig te worden.

Geliefde Kinderen & Kleinkinderen, ik dank U voor uwe liefdevolle zorgen, waarmede gij voortdurend hebt getracht mijn ziekte te lenigen. Blijft steeds elkaander beminnen. Broeder en zuster, schoonbroeder en schoonzuster, vaartwel!

Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300d. afl.)

R. I. P.

DRUK. A. VAN NESTE-STEVENS - BEVERE

Mijnheer en Mevrouw Raymond MINNAERT-DE SMET;

Mijnheer en Mevr. Gyriel DE SMET-MOERMAN, kinderen en kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Adolf MATTHIJS-DE SMET en kinderen;

Mijnh. en Mevr. Maurits DE SMET-EGGERMONT, kinderen en kleinkind;

De familiën VAN MARCKE en DE SMET;

Danken U ed. van harte voor de blijken van deelneming en gebeden.