

Zalig die in de Heer sterven.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## **EMIEL VAN MALLEGHEM**

weduwnaar van Mevrouw  
**GABRIELLE DE CLERCQ**

geboren te Nukerke op 29 maart 1890 en god-  
vruchtig overleden te Ronse op 6 mei 1979,  
gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Wij bewaren met fierheid en dank het beeld van  
onze goede vader en grootvader die eenvoudig  
was, bescheiden en hartelijk.

De arbeid die in zijn leven diepe sporen heeft  
getrokken, heeft hem ook gesterkt en geadeld.  
Zijn dagen vol werk en dienst voor de naaste  
zijn een ruiker geworden voor zijn naastbestaan-  
den. Het leven vliegt zo snel, vreugde en lijden  
gaan voorbij, alleen de Heer blijft.

Uitgeput van krachten is de dierbare heengegaan.  
Zoals men geleefd heeft, zo sterft men. In de  
dood plukt men de vruchten. De dood is de  
spiegel die een blik werpt op de ganse levens-  
baan.

Mijn goede kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkind, wees een steun voor elkander, door de  
band van liefde blijven wij verenigd, gedenk mij  
en moeder in uw gebeden.

Aan U mijn dierbare dochter Jeannette, mijn beste  
dank voor de goede zorgen gedurende die vele  
jaren.

Aan de Eerwaarde Zusters en personeel van de  
Samaritaan, dank om hun opbeurende woorden en  
beste zorgen.

Bemide familie en vrienden, ik vraag U een  
laatste liefde dienst door een goed gebed.

O.L.Vrouwke van de meimaand, beveel Emiel aan  
bij de Verrezen Zoon.

Jeannette VAN MALLEGHEM,

Odilon VAN MALLEGHEM(t), Bertrand VAN VOO-  
REN-CALLEWAERT,

Germain en Mariette VAN COPPENOLLE-VAN  
MALLEGHEM,

Adelin en Jeannine VAN COPPENOLLE-VAN  
MALLEGHEM,

Patricia, Philip, Patrick VAN MALLEGHEM,

Noël en Martine DE BROUWERE-VAN COPPE-  
NOLLE en dochttertje,

Didier, Piet, Jan, Rik VAN COPPENOLLE,

De families VAN MALLEGHEM-VERPOORT en  
DE CLERCQ-DE MERLIER,

**danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.**

Begraf. Devos & Zoon, Ronse