

De moeders gaan, maar sterven niet,
Zij leven naar zij geven :
Zolang men moeders kinderen ziet,
Zolang zal moeder leven. (P. Reypens)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

MARIA, ANTOINETTE
VAN MALLEGHEM

echtgenote van de Heer René VANDORPE,

geboren te Tongeren-Notre-Dame
op 31 maart 1920 en godvruchtig overleden
in de Sint-Franciskuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 27 oktober 1984,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Zij was de vrome kristen moeder, die
vreemd van alle menselijk opzicht uitkwam
voor haar kristelijke overtuiging. Zij was
de naastige echtgenote, die blijmoedig gans
haar leven de lasten tilde van haar gezin.

Mijn dierbare echtgenoot, liefde en trouw
hebben ons zovele jaren met elkaar ver-
enigd. Dit harde afscheid kwam te vroeg.
Menselijke woorden zullen U niet troosten,

alleen dit : dat bij een kristen mens de
dood de banden van de liefde niet breekt.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
wees nu de steun en troost voor vader. God
lone U om uw genegenheid en toewijding ;
Hij zegene U al de dagen van uw leven.
Uw aller gebed bringe mij voor Gods aan-
schijn.

Mijn familie, vrienden en bureu, ook U
zeg ik dank voor wat gij voor mij hebt
gedaan. Vergeet mij ook niet in uw gebed.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de
eeuwige rust.

De families

VAN MALLEGHEM, DE MERLIER,
VANDORPE, D'HOMME,

danken U.

Namis : zondag 25 november om 10 uur.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel