



Dankbaar aandenken aan

De Heer

*Oscar Van Mallegheem*

Weduwnaar van mevrouw  
Simonne De Meulemeester

Geboren te Elsegem op 1 juli 1934 en  
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te  
Zottegem op 12 april 2006, gesterkt door de  
sacramenten van de ziekenzalving.

*Namis in de decanale kerk Sint-Pietersbanden  
te Nederbrakel op vrijdag  
26 mei 2006 om 18.30 uur.*

De families Van Mallegheem, Kindt,  
De Meulemeester en De Sloover danken u  
voor uw blijken van deelneming.

Pa, jij was een hele harde werker en sloofde je uit voor ons allemaal. Hoe zwaarder het werk, hoe groter je enthousiasme, bereid om iedereen te helpen of te steunen. In je vrije tijd was er je tuin, waar je echt fier op was, jouw grootste passie. Met mamaatje trok je regelmatig naar zee, naar je grote caravan, jouw tweede thuis. Vissen en garnalen slepen, daar kon je zelfs van dromen. Tijdens het groot verlot waren de kleinkinderen, je oogappels, jouw gasten.

Vijftien jaar lang zorgde je voor ma tot je niet meer kon en naar het ziekenhuis moest voor een zware operatie. Toen je terug bijkwam, was ma er niet meer, zonder afscheid te kunnen nemen. Pijn en verdriet bleven je achtervolgen tot je terug naar het ziekenhuis moest. Moedig als je was, droeg je je lijden, gesterkt door het bezoek van kinderen, familie en vrienden. Sterk als je was, heb je toch de strijd verloren. Moge je nu rustig bij ma zijn, waar je zo naar verlangde.

Wij, wij zullen je oneindig missen.

*Jouw kleine*



Sinn