

†

Bid voor de zielerust van
de Heer

Achiel Van Meerhaeghe

echtgenoot van Mevrouw

Augusta Demortier

geboren te Melden op 21 december 1897 en
godvruchtig overleden te Ronse op 20 november
1975, gesterkt door de laatste H. Sacramenten. 77

Hij werd geboren in vorige eeuw, in een
andere tijd.

Toen het nog mogelijk was een natuurkind
te zijn en op te groeien in bos en veld.

En ook als man een natuurkind te blijven,
onbekommerd om wereldproblemen maar zorg-
zaam om zijn gezin dat hij zo liefhad.

Achiel leefde eenvoudig en werkte zolang
hij kon.

Tot hij door ziekten werd overvallen en zich
na vele jaren liet overmeesteren. Twee jaar ge-
leden ging hij liggen en is blijven liggen,
vechtend voor een leven dat hem steeds ver-
laten wou.

De laatste weken beseftte hij hoe moe hij was
en machteloos en het leven niet meer houden kon.

Iedereen was machteloos, ook wij, zijn echt-
genote en kinderen, en alleen het besef van de
vergankelijkheid van alle leven kon onze diepe
droefheid verzachten.

Vader, wij kunnen alleen nog buigen endanken
voor alles wat je deed.

Mevrouw Achiel VAN MEERHAEGHE, geboren
Augusta DEMORTIER,

Heer en Mevrouw René VAN MEERHAEGHE -
NOTEBAERT,

Heer en Mevrouw Enée VAN MEERHAEGHE -
LAGAERT,

Heer en Mevrouw Guy VAN MEERHAEGHE -
DEPRIJCK,

Jonge Heer Dirk VAN MEERHAEGHE,
Mejuffer Veerle VAN MEERHAEGHE,

De families VAN MEERHAEGHE -
CEUNEBROEKE en DEMORTIER-DEKEYSER.

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Begraaf. Devos, Groeneweg 1 — drukk. Dubar