



Vroom aandenken aan

DE HEER

Georges VANMEERHAEGHE

echtgenoot van Mevr. Rachel De Crits

geboren te Ruiien op 4 september 1904
en overleden te Ronse op 18 mei 1990,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Op rust gestelde bediende N.M.B.S.

Lid van de vrije gepensioneerdenbond Kluisbergen

Rachel DE CRITS,
Lucien en Francine VANMEERHAEGHE-DESMET,
(† Frans VANMEERHAEGHE),
Eddy en Marianne VANMEERHAEGHE-WEYHAEGHE
en stijn,
(† Guy VANMEERHAEGHE)
Jacques en Anne-Mie MAQUET-LIVIAU en Jan,
Edith VANMEERHAEGHE - Martin VAN OOSTHUYSE
en Eline,
Kathy VANMEERHAEGHE,
De families VANMEERHAEGHE, DE CRITS en
DE WAELE
danken u voor de blijken van deelneming
en sympathie.

Gemakkelijk heeft hij het niet gehad, nee,
het einde van zijn levensweg heeft hij met zeer veel
moed bereikt. Zijn bestaan was gevuld met geluk
en rozen, maar onder die rozen lagen scherpe
doornen die zijn gemoed onherstelbare wonden
toebrachten.

Zes jaar geleden verloor hij plots zijn jongste zoon
Frans en amper 2 jaar nadien ontviel hem ook zijn
kleinzoon Guy. Het was hard om hen te moeten
missen, maar toch bleef hij een moedig man. Het
sterke gemis was soms niet te volharden.

Jarenlang vervulde hij stipt zijn plicht bij de spoor-
weg. Waar het nodig bleek te zijn stond hij klaar
om een handje toe te steken. Zolang zijn gezond-
heid het toeliet ging hij graag een kaartje leggen
met vrienden in de kaartersclub van de gepensio-
neerden. Ook zijn tuin was zijn trots, zelfs bij z'n
vrienden ging hij tuinieren.

"Rachel, mijn zachte echtgenote, ik hield zoveel
van je, maar onbewust, ondermijnd door mijn
kwaal, heb ik je veel last en verdriet aangedaan.
Neem me dat niet kwalijk, laat me leven in de her-
innering zoals je me vroeger kende. Samen heb-
ben we het leed gedragen toen Frans en Guy ons
zo plots ontnomen werden door de dood. Dank je,
voor al de goede zorgen en het onuitputtelijk ge-
duld waarmee je me verzorgde."

Lucien en Francine, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, zorg goed voor Bomma, want ze zal jul-
lie liefde hard nodig hebben.

Nu hij teruggekeerd is naar zijn Schepper, moge
hij in vrede rusten.