

*Gelijk een frissche bloem die op het Altaar staat  
Daar leeft een korten tijd en dan te niete gaat  
Zoo bloemde' en bloedet gij,  
Eilaas, en 't is voorbij!*



GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL  
van Mijnheer

## JOSEPH VAN MEERHAEGHE

zoon van Jules en Marie-Hortense De Baere,

geboren te Bevere-Oud. den 12 Februari 1925 en god-  
vruchtig overleden den 25 October 1943,  
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

*Hij was trouw lid van den H. Hartebond.*

In den bloei mijner jaren vernam ik eensklaps 'n stem die mij zegde: «mijn kind, bereid u om te sterven!» Ondanks den bitteren angst van naastbestaanden & talrijke vrienden & hun vurigste gebeden, kon dit pijnlijk raadsbesluit niet worden afgewend. Kalm en gelaten heb ik toen, o Heer, mij naar U gekeerd... «Mijn mond heb ik niet geopend om te klagen, omdat Gij het waart die mij beproefdet.» *Eccl. Jer.*

Alhoewel wij thans met ons geloof berusten in uw H. Wil, o Heer, kan toch ons hart niets anders dan treuren om dien goeden zoon zoo onverbiddelijk ontrukant aan de teedere liefde van vader & moeder, en aan de diepe genegenheid van broers & zusters & van zoo velen die hem liefhadden, om zijn goedhartigheid en kinderlijke onschuld. — Immer hebben wij u gekend, beste Jozef, met uw bekoorlijke blimmoedigheid & uw kinderlijk schoone levenslust, die het kenmerk zijn van jonge reine zielen. Doch wat vooral uw leven schoon maakte voor God en de menschen, 't was uw diep-christelijk geloof dat zich uitte: in die reine levenswandel, uw zacht en minzaam karakter, en in uw hartstochtelijke kinderliefde.

Schoon als zijn leven was ook zijn heengaan. De laatste H.H. Sacramenten heeft hij ontvangen met een gods- vrucht en een betrouwen die we ons leven lang blijven gedenken. Ook het offer van zijn jeugdig leven bracht hij zoo heldhaftig, wijl hij zijn bedrukte moeder bijriep en haar zeide met vastberaden stem: «Och moeder, ween toch niet, het is niet zoo erg... geef me liever een

kruisje!» En toen de dood reeds zijn stempel op zijn ge-  
laat had gedrukt, gaf hij nog uiting aan zijn vurige kinder-  
liefde, wijl hij stamelde: «Och, wat is het leven toch  
kort... ik zag u allen toch zoo gaarne...»

Beminde ouders, broeders, zusters en familieleden,  
weent toch niet gelijk zij die geen geloof hebben... dank  
om uw genegenheid, dank om uw goede zorgen. Graag  
wou ik nog lang bij u blijven, doch mijn Liefdekonink  
had liever dat ik bij Hem woonde in zijn Huis... Daar  
vergeet ik u niet. Bidt allen veel voor mij, gij ook die  
mijn vrienden waart... dat God u vertrooste en uw  
steun weze.

*H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!*

*H. Joseph, mijn Patroon, bescherm mij!*

---

Om uw deelneming in den rouw en  
uw gebeden, danken U hartelijk:

Mijnh. en Mevrouw J. VAN MEERHAEGHE-  
DE BAERE,

Mejuffer Jeanne VAN MEERHAEGHE;

Mejuffer Lucie VAN MEERHAEGHE;

Mijnheer Daniël VAN MEERHAEGHE;

Mijnheer Sylvain VAN MEERHAEGHE;

Mijnheer Gerard VAN MEERHAEGHE;

De familiën Van Meerhaeghe 'en De Baere.