



DANKBAAR AANDENKEN AAN

**Jozef. Ferdinand, Lucien  
VAN MELCKEBEKE**

echtgenoot van Augusta VAN NIEUWENHOVE,

geboren te Hillegem op 7 januari 1922 en  
godvruchtig overleden in het A.Z. St. Elisabeth  
te Zottegem op 3 mei 1993,  
gersterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

De families

VAN MELCKEBEKE, VAN NIEUWENHOVE,  
DIERAERT, VAN DE WALLE,  
danken U.

Namis : vrijdag 11 juni 1993 om 19 uur.

Pa, bompa,

Nu de lente er is, en jouw verzorgde tuin  
opnieuw begint te ontluiken, komen de bloem-  
knoppen, stil, afscheid van je nemen.  
Net als wij zullen ze jouw fijne zorgen erg  
missen.

Het voortdurend samenzijn, alles samen doen,  
maakte onze band nog inniger en hechter.  
Door je groot geloof, ruime interesse en  
grappige opmerkingen, werd je een vriend van  
velen.

Je optimisme, ondanks je slecht zicht, schonk  
vaak moed, aan wie het moeilijk had.

Je grote bekommernis om de studies en toekomst  
van Leen, maakten jou een onmisbare opa.

Je familie en je talrijke vrienden zullen je mis-  
sen. Een mooie reis werd gepland, maar de Heer  
stippelde jouw reisweg uit naar Zijn rijk.

Dank pa,

Voor al deze mooie, diepgelukkige jaren samen.  
Voor zoveel kleine dingen waarvoor we geen  
woorden vinden.

We zullen je missen, maar je blijft steeds bij  
ons, diep in ons hart.

Ma, Diane, Vic en Leen.

Dank Heer, dat je ons zó een pa gegeven hebt.

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere (055) 42 34 39