

Een goede moeder is een schat waarvan men maar best
de waarde kent als men hem ontberen moet.



Wil in uw gebeden gedenken de Ziel

van Mevrouw

Marie Louise Van Melckebeke

echtgenote van Mijnheer

Omer Van Maldergem

geboren te St Goriks-Oudenhove, de 21 September 1884 en
godvruchtig overleden te Strijpen, de 12 Februari 1953,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.



God had haar bedeeld met de rijke gave Zijner goedheid
en die heeft zij overvloedig rondom zich uitgedeeld.

Haar lag de goedheid en de liefde als 't ware ingeschapen
lijk de geur in 't hart van de rozen en mild deinde die liefde
overheen haar echtgenoot, haar kinderen en bloedverwan-
ten, in tederheid en zorg, in waakzaamheid en algehele toe-
wijding.

In al de wisselvalligheden van het leven bewaarde zij een
grenzenloos vertrouwen op Gods Voorzienigheid en had zij
de moed onder een opbeurende glimlach haar leed en haar
kommer te verbergen.

Beminde Echtgenoot, duurzame Kinderen en Kleinkind,
nu heb ik het moede hoofd ter ruste gelegd en mijn handen
gevouwen rond het veiligheidsanker van ons geloof. Ik dank
U om uw zorgen en vrome gebeden. Volgt steeds moeders
wegen opdat de herinnering die ik van U meedraag een blij-
de weerzien worde als eens voor U het ogenblik van eeuwig
leven is aangebroken.

Blijven wij intussen verenigd door ons gebed.

Heer, geef haar Ziel de eeuwige rust.

Mijnheer Omer VAN MALDERGEM,
Mijnheer en Mevrouw Henri MICHIËLS-VAN MALDERGEM en
zoon Wim,
Mijnheer en Mevrouw André GILLARD-VAN MALDERGEM,
De familiën VAN MELCKEBEKE, VAN MALDERGEM, HAEGE-
MAN en LAPAIGE,

betuigen U hun innige dank voor de blijken van
deelneming in de diepe rouw die hen heeft getroffen.