

Weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.
De nacht loopt ten einde,
de dag komt naderbij. ZJ 115

+

Bidden we voor

Achiel VAN MELKEBEKE

Echtgenoot van Mevrouw Eugénie Roels

Geboren te Dikkelvenne op 5 november 1909 en godvruchtig overleden te Zwalm - Hundelgem op 21 januari 1988. Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van het H. Hart.
Lid van de Bond van de gepensioneerden.

Eugénie ROELS, zijn echtgenote;
Etiéne BOVIJN - VAN MELKEBEKE Marie-José en
kinderen;
Gilbert VERSTRAETEN - VAN MELKEBEKE Marie-Louise
en kinderen;
Ghislain MAES - VAN MELKEBEKE Marie-Madeleine
en kinderen;

De families

VAN MELKEBEKE, POTVIN, ROELS en BECAUS.

Namis op zaterdag 27 februari 1988 om 18 uur.
Namis (Confrerie H. Hart) zaterdag 26 maart om 18 uur.

U heb ik nodig, Uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis
Wie anders zal mijn leidman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. (ZJ 811)

Heer God en Vader,
Gij weet wat er omging in het hart van Achiel.
Gij kent zijn geloof,
maar ook de pijn, die hij doorstond.
Midden de duisternis van zijn laatste levensjaren
was hij misschien moedeloos en opstandig
zoals de lijdende man Job
en wist niet waarom dit alles gebeurde.
Toch geloofde hij dat Gij alles ten goede leidt,
en dat niets tevergeefs gebeurt.
Wij vertrouwen deze man toe aan Uw liefde,
die geen grenzen kent,
en danken voor al het goede
dat hij tot stand heeft gebracht.
Help ons geloven dat wij over de dood heen
in liefde met elkaar verbonden blijven.
Toon U voor Achiel een God van Leven;
neem hem bij de hand
en leid hem binnen in Uw Eeuwig Licht.

Druk. Morre - Begrafn. pvba Funeralia - Zwalm