

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS, AMEN I

+

Bid voor de ziel van mijnheer

YVO VAN MELKEBEKE

echtgenoot van mevrouw Marie Moreels

geboren te Strijpen op 22 februari 1912 en
overleden te Zottegem op 24 april 1963

Hij ontving het H. Oliesel in extremis

Mijn leven is weggenomen. Ik ben als een
herderstent die reeds wordt opgerold om
weggevoerd te worden. Mijn leven is afge-
smeden als de draad door de wever. God
heeft mij in het volle leven weggenomen.

Is. XXXVIII 12.

Op de tekst van Jezus' vermaning "Waakt en
bidt", mijmert het boek "de Navolging van
Christus", verder. Heden is de mens en mor-
gen komt hij niet te voorschijn. Hoe gelukkig
en voorzichtig is hij, die zo danig tracht te
leven als hij wenst bevonden te worden bij
de dood!

In U, Heer Jezus, straalt ons de hoop van
een zalige verrijzenis tegen, en de belofte

van een toekomstige onsterfelijkheid troost
hen die treuren over het probleem van de
dood.

Dierbare echtgenote, liefste kinderen en
kleinkinderen, vol weemoed hebben wij af-
scheid genomen. Pijn belette mij U lang en
veel toe te spreken. Uit mijn oogopslag hebt
gij nochtans mijn dankbare liefde afgelezen.
Bij elke reis is het hard „vaarwel“ te zeggen!
Leggen wij ons berouwvol bij het plan van
de Voorzienigheid neer, denken wij veel aan
elkaer en bidt voor mij.

MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID

*Mevrouw Ivo Van Melkebeke-Moreels
Mr en Mw J. Van Melkebeke-De Roover*

en kind

Mr en Mw R. Longeval-Van Melkebeke
en kind

*De families Van Melkebeke, Moreels,
Cousserier en Van Daele,*

danken U,

*voor de blijken van genegenheid en
medevoelen bij hun pijnlijke rouw.*

Drukk. Bazar St-Jozef Zottegem