

„Doodgaan is geen sterven  
maar volbloei verwerven  
binnen de openheid  
van Gods eeuw'ge werkelijkheid”.

+

AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Albert VAN MELE**

echtgenoot van  
Mevrouw Marie-Antoinette VAN ROY,

geboren te Gent op 5 september 1914  
en schielijk overleden te Brakel  
op 12 oktober 1984.

Ing. I.F.G.

Nijveraar

Ridder in de Kroonorde

Herinneringsmedaille van de oorlog 1940-1945  
met twee gekruiste bronzen sabels

Ere-Voorzitter

van de Koninklijke Beroepsvereniging  
der frisdrankfabrikanten van Oost-Vlaanderen  
Stichtend lid van Lions-Club Aalst

In de rust van de slaap, vroeg in de morgen  
van een zonnige oktoberdag, heeft hij de  
stille wenk van de Heer ontwaard en de  
stem gehoord: „Kom laten we oversteken  
naar d'andere oever”.

Daar is hij ontwaakt in het nieuwe land  
van zon en leven. Hier blijft zijn beeld  
onsterfelijk onze gedachten voeden:

de ingoede echtgenoot, verknocht en in  
liefde vergroeid met haar aan wie hij eens  
voor God zijn leven verbond;

de rechtschapen man wiens woord was  
„ja” als't ja was, „neen” als't neen was;  
de man ook die beginselvast zijn taak  
vervuld wou zien en d'anderen daarin voor  
wou gaan;

de leider van 't bedrijf die met vast-  
beraden hand, met mild begripend hart zijn  
mensen op het werk nabij kon zijn;

de graaggeziene broer, die met sterke ban-  
den van zijn familie houden kon en 't kris-  
telijk ergoed dat het hare was in 't hart  
bewaarde;

de sterke persoonlijkheid die in een tijd  
van morele ondergraving die waarden hoog  
kon houden die immer de grondslag blijven  
van schoonmenselijkheid binnen elke ge-  
meenschap.

Om dit alles zal hij de woorden mogen  
horen: „Kom, goede en getrouwe dienaar,  
treed binnen in het land dat voor U bereid  
is van alle eeuwigheid.

Van daaruit dankt hij diep ontoerd zijn  
beproeide echtgenote, zijn broers en zuster,  
zijn vele vrienden en allen die hem nu  
missen moeten.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

De families

VAN MELE, GOETHALS,  
VAN ROY, HEYNDERICKX,

danken U voor uw blijven van medeleven.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen Piteraerens, Ten Bosse, Brakel