

In zijn Hemels Vaderhuis heeft de Heer van alle leven opgenomen de ziel van de

†  
HEER

## Albert Van Mello

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Thérèse, Clementine Godaert  
geboren te Overboelare op 10 juni 1894  
en godvruchtig overleden in het stede-  
lijk ziekenhuis te Geraardsbergen op 3  
mei 1970, voorzien van de H. H. Sakra-  
menten der zieken.

Hij was een goede vader voor de zijnen, voor wie het gemis nu een zware beproeving wordt, Hij heeft van het leven altijd de schoonste kant getoond : opgeruimdheid en gedienschtigheid tot de laatste minuut. Hij heeft in vertrouwen het leven, diens plichten en rechten als een gave en opgave van Godswege aanvaard, aanhoord en beleefd. De zijnen waren zijn vreugde en zijn fierheid. Voor hen heeft hij zich steeds gegeven.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik verlaat U op deze wereld, maar mijn hart blijft bij U. Ik blijf U beminnen en danken

voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Bemint en helpt elkander en blijf mij gedenken in uw gebeden.

Laat ons bidden.

Wij danken U Heer God  
voor deze mens die zo nabij en dierbaar was  
en die nu plotseling is weggevallen,  
uit onze wereld.

Wij danken U voor alle vriendschap die van  
hem is uitgegaan  
en voor de vrede die hij heeft gebracht.

Wij danken U

Dat hij, zo vergankelijk als hij was,  
een mens geworden is om van te houden.

(H. Oosterhuis)

---

*De Families Van Mello*

*Godaert*

*Cossijns*

*Vandermercken*

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hen betoond bij het  
overlijden van hun dierbare afgestor-  
vene

DANKEN U.

---

Drukkerij Pieraert