

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Anna-Augusta Van Mello

echtgenote van Mijnheer

Joseph Lenoir

geboren te Overboelare, de 6 Mei 1903, en schiekelijk overleden in de Kliniek te Edingen, de 2 Juli 1952, voorzien van al de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Mijn God! waarom een zo goede echtgenote en moeder uit ons midden gerukt? Waarom in de bloei van haar leven, ons beroofd van hare tedere liefde en zo nodige zorgen?



O! groot geheim van de dood!

Buigen wij het hoofd en, God aanbiddende, zeggen wij met vast geloof en kristelijke gelatenheid: « Uw Wil geschiede, o Heer, en niet de onze ».

Zij was een voorbeeldige en deugdzame echtgenote en moeder; zij was de vreugde en het geluk van haar huisgezin.

Bemide Echtgenoot, Kinderen, Moeder, Broeders en Zusters, vaartwel; troost en steunt malkander. In de hemel zal ik Gods milde zegen voor u afsmeken; eens zullen we mekaar daar terugvinden. Blijf ook mij steeds indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Dat het eeuwig Licht haar verschijne. Amen.

Uitg. Maurice Wayenberg-Schrever, Grote baan, Overb.

Heer Joseph LENOIR,
Heer Victor LENOIR,
Heer Michel LENOIR,
Mevrouw Weduwe Joseph VAN MELLO-COSYNS,
De familiën VAN MELLO, LENOIR, COSYNS en VANDEPONSEELE,

zeer gevoelig voor uw blijken van christelijke
deelneming, betuigt in hun pijnlijke rouw,

BEDANKEN.