

De mens en weet vandage niet
Wat morgen hem kan brengen
Noch hoe, noch waar de felle dood
Hem in de weg zal springen.

G.G.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

GEERT VAN MELLO

echtgenoot van Mevrouw

SONIA SERGEANT

geboren te Schendelbeke, op 29 april 1946 en
plotseling weggerukt uit dit leven, op 31 augustus
1976, voorzien van het H. Oliesel 'in extremis'.

« 't Kan toch niet waar zijn, 't is wreed, 't is
jammer » waren de woorden die op ieders lippen
lagen toen het bericht van dit plotse afsterven
van deze ingoede, voorbeeldige en naarstige
jonge echtgenoot en vader zich in onze
parochiegemeenschap verspreidde. Overal heerste
diepe verslagenheid; spontaan voelde men de
pijn aan die het heengaan van zulk nog veel-
belovend jonge leven zou toebrengen aan dezen
die hem zo dierbaar waren en die hem nog zo
nodig hadden.

En wanneer wij aarzelend tasten naar het
waarom van dit zinloos gebeuren dan kunnen wij
niets anders dan deemoedig het hoofd buigen
en zwijgen. Het antwoord op deze vraag kan de
mens uit zichzelf niet geven. Want brutaal werd
hier een jonge leven afgebroken. Een niet te
helen wonde wordt toegebracht aan zijn be-
minden.

Het antwoord kunnen we enkel in geloof af-
lezen uit het leven, de dood en de opstanding
van Jezus Christus, uit de handelwijze van een
God die zelf zijn eigen Zoon niet heeft gespaard,
opdat wij leven zouden. Enkel daaruit ontspringt
de zekerheid dat de mens in de dood niet in het
niets valt maar in Gods handen. Daarom mogen
wij ook de zekerheid koesteren dat dit korte
leven van Geert niet vergeefs is voorbijgegaan,
en dat alles wat hij voor zijn dierbaren en voor
de mensen heeft betekend niet verloren is.

Teergeliefde echtgenote, kinderen, beste ouders
en familie, ons samenleven was zo gelukkig in
vrede en eensgezindheid. Ik weet dat gij soli-
dair de leemte zult helpen vullen ontstaan door
mijn heengaan. Moge de Heer voor wie alles
leeft u bijstaan, helpen en troosten in deze
droeve dagen. Houden wij ons oog gericht op het
kruis van Jezus Christus en spreken wij de ze-
kerheid uit dat dit niet het einde is, maar het
begin van een nieuwe vorm van bestaan waarin
ik met u allen nog inniger verbonden leef dan
vroeger.

Want ik ben verzekerd, dat noch de dood noch
leven, noch engelen, noch machten, noch heden
noch toekomst, noch hoogte noch diepte, noch
enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus,
onze Heer. (Rom. 38,39).

God zegene en beware u voor tijd en eeuwig-
heid.

**De families VAN MELLO, SERGEANT,
VAN LIERDE en HYSSELINCKX,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. DE VOS