



In geloof en betrouwen in Gods barmhartigheid, om deel te hebben aan zijn Rijk ging van ons heen

Juffrouw

Hélène Van Mello

geboren te Overboelare op 24 april 1899 en na een leven van dienstbaarheid voor God en medemensen, ten eeuwigsten leven opgegaan, op 26 september 1974, gesterkt door God's nabijheid in de genadetekens van onze Zaligmaker.

De families

Van Mello - Cossyns

danken u voor uw blijken van medeleven en kristelijke deelname in hun rouw.

Er is een tijd van komen en gaan. Dat is levenswet.

Er is ook een tijd om op te gaan naar God. Dat is kristen geloof.

Elke dag brengt ons dichterbij tot Hem. Bewust of onbewust, elke mens gaat die weg.

Zalig de mens die de paden des Heren bewandelt. Zijn huis staat gegrondvest op de rots.

Gesterkt in deze overtuiging, danken wij U, Heer, om dit schone leven dat voorbij is. In alle eenvoud was het een getuigenis van goedheid: een goddelijke gave ontsproten aan de bron van Uw liefde.

Verleen Heer, dat zij bij U de beloning mag ontvangen die Gij aan uw getrouwen hebt toegezegd en breng ons allen weer samen, voor altijd in Uw liefde.