



Met liefde en dankbaarheid denken wij terug aan Mevrouw

MARIA VAN MELLO

weduwe van de Heer
Albert De Bloos

geboren te Overboelare op 8 februari 1908 en godvruchtig overleden in het O.L.Vrouw-ziekenhuis te Geraardsbergen op 4 februari 1992, gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

De familiés

Van Mello, De Bloos,
De Boe en Vanden Bossche
danken u voor uw medevoelen in hun rouw en uw steun door uw vroom gebed.

Namis : Parochiekerk St.-Maria - Everbeek
op zondag 5 april 1992 om 10 u. 30.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267
Rouwond. Beernaert. Geraardsb. - T. 054-411724

Sterven is heengaan uit deze wereld om te verschijnen voor de Heer en rekenschap te geven van ons leven hier op aarde.

Een leven van trouwe plichtsvervulling, van zorgen en van zware tegenslagen, maar ook van intens gebed, heeft nu een einde genomen.

Het vroegtijdig afsterven van haar diep-betreurde echtgenoot had in haar hart een diepe wonde geslagen maar moedig, en innig verbonden met de natuur, heeft zij haar eenzaamheid aanvaard, dagelijks hulp en troost krijgend van haar geliefde kinderen en kleinkinderen, hun daarvoor dankend omdat zij aldus, zoals zij steeds herhaalde, toch nog een mooie oude dag mocht beleven.

Moeder, je liefde en toewijding voor ons allen waren grenzeloos, je geloof in de Heer en in de H. Maria zo sterk, dat je nu voor altijd in vrede kunt rusten in Gods nabijheid. Dierbare kinderen, familie en vrienden, die mij met uw toegewijde zorgen hebt omringd en bijgestaan tot mijn laatste uur, schep moed en troost door Geloof en volhardend gebed. Dit scheiden is slechts tijdelijk want eens komt de dag dat de Heer ons weer allen samenbrengt in zijn Heerlijkheid. H. Maria, Moeder Gods, geef haar het eeuwige leven.