

*Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam
en het eeuwig leven. Amen.*



BLIJF IN UW GEBED GEDENKEN
MEVROUW

Maria, Theresia VAN MELLO

echtgenote van de Heer Andreas BOGAERT

geboren te Ophasselt op 22 juli 1914
en godvruchtig overleden
te Sint-Amandsberg op 9 januari 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

*Lid van de Christelijke Bond
der Gepensioneerden.*

Zij was een nobele vrouw, een trouwe,
liefdevolle echtgenote en een in-goede moe-
der voor haar kinderen en kleinkinderen.

Wat haar leven bezieldde was de genade
van het H. Doopsel, haar vast geloof en ver-
trouwen op de Heer en zijn Goddelijke Moe-
der Maria, haar patrones. Zo kon zij echt
goed zijn voor alle medemensen, blijmoedig
en geduldig ook in de tegenspoed en teleur-
stelling die in elk mensenleven te vinden
zijn. Zij was voor haar echtgenoot een steun
en kostbare hulp in de bedrijvigheid van elke
dag. Daarom is ook het vrij plotse heengaan
uit dit leven, midden de vreugde van Kerst-
tijd, een harde slag voor allen.

Moge de Heer, op de wereld gekomen om
alle mensen te redden, genadig neerzien op
zijn dienares Maria Theresia, zodat zij in

Hem vrede vindt en eeuwig leven.

Met de woorden van een van haar klein-
kinderen namen allen afscheid van haar in
deze tijd tot de dag van een blij weerzien
bij de Heer :

„Moemoe, zoals gij bestaan er niet velen
daarom is het verlies nog zo groot
maar onthou een ding :
De mensen die je achterlaat,
zullen je steeds dankbaar zijn
en nooit vergeten.

Rust in vrede. Amen.”

De families VAN MELLO, BOGAERT,
VAN de MERGEL en SOLLEMÉ,
danken U
voor uw blijken van deelneming
en voor uw gebed.

Druk Van Cieemput - Begr. De Ridder