

Heer, in Uw handen beveil ik mijn geest.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

REMI VAN MELLO

echtgenoot van

Mevrouw Josephine GODAERT

geboren te Overboelare, de 13 april 1901 en godvruchtig overleden in het Academisch Ziekenhuis te Gent, de 28 oktober 1965, gesterkt door de H. H. Sacramenten der zieken en de Apostolische Zegen « In articulo mortis ».

Ijveraar van de Bond van het H. Hart

Lid van de Confrerie van het H. Aanschijn.

Terwijl buiten de bruingele herfstbladeren geruisloos naar beneden dwarrelen, verliet een voorbeeldige parochiaan dit kortstondig aardse leven. Zijn echtgenote en familieleden volgden met pijnlijke angst 't afnemen der lichaamskrachten. Remi was een diep godsdienstige mens. Zijn geloofsovertuiging stak hij niet onder stoelen of banken. Hij was jarenlang een flinke ijveraar die stipt de vergaderingen bijwoonde en de belangen van de H. Hartbond vurig ter harte nam.

De overledene was een graag geziene figuur die vertrouwen genoot, om zijn eerlijkheid en onkreukbaarheid. De oprechtheid en vreedzaamheid van zijn gemoed, zijn hartelijkheid in de omgang, maakten hem vele vrienden.

Geliefde echtgenote, sinds onze huwelijksverintenis hebben we onvergetelijke gelukkige jaren doorgebracht. Alleen mijn langdurige ziekte heeft dit geluk pijnlijk overschaduwde. Ik dank u om uw

trouwe liefde tot in mijn dood en ik weet dat mijn heengaan u zeer zwaar zal vallen. Doch gij zult sterkte vinden in God, die de trooster is der bedroefden. In de donkere uren van smart en leed, blijft God altijd een lichtend en hoopvol bindteken tussen hemel en aarde.

Beminde broeders en zusters, samen met mijn echtgenote zult gij voor mijn zielerust bidden. Ik verwacht u hierboven bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 dagen afl.)

*Een milde troost waren ons uw
blijken van christelijke deelneming
bij het afsterven van hem die ons
zo dierbaar was.*

Daarvoor danken U innig :

De familiën VAN MELLO,
GODAERT,
COSSYNS,
LANOIT,

Uitgeverij Wwe Matthys, Viane