

Moge zij leven in God en de Heer Jezus-Kristus !



VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW

Maria VANMERHAEGHE,

echtgenote van de Heer
JOZEF VAN TEMSCHE,

geboren te Mullem, op 2 maart 1906
en godvruchtig overleden te Oudenaarde, (Kliniek)
op 21 april 1971,
gesterkt door de Genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Gezegend zij God, die ons vertroost in alle tegenslag.
Want gelijk het lijden van Kristus ons overvloedig ten
deel werd, zo zal ons ook de vertroosting in Kristus
ten deel worden. Onze hoop moet geankerd zijn in de
overtuiging, dat, gelijk we deelgenoten zijn geweest
in het lijden, wij ook deelgenoten zullen zijn in de
 vertroosting. (St Paulus aan de Corinthiers.)

De dierbare overledene had een bliemoedig, onderne-
mend karakter, boordevol toewijding. Allen mochten
delen in haar zorg. Zij moest kunnen geven en ze deed
het zonder berekening. Haar ijver voor Gods huis (de
Ankerkerk) was iedereen bekend. Getuige daarvan
haar regelmatige bijdrage voor bloemen en planten.
Moge O. L. Heer en haar milde zegen en barmhartig-
rijke liefde voor terugschinken.

Dierbare Echtgenote, dierbare Familie en Vrienden,
hebt dank voor uw begripende genegenheid. Blijft
mij trouw in uw gebed en herinnering, vooral Gij mijn
dierbare zuster-relisieuze. Moge uw gebed mij helpen
voor eeuwig Paasfeest te vieren bij de goede Vader in
de hemel.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U.



De Familie VANMERHAEGHE ;
De Familie VAN TEMSCHE,

gevoelig voor uw blik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 09/705619