



Vroom aandenken aan
de heer

Franciscus VAN MIEGHEM

weduwnaar van **Emilie Van Impe**
echtgenoot van **Maria Van Bever**

geboren te Mere op 30 mei 1913 en god-
vruchtig overleden te Ophasselt op 5 januari
1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der
zieken.

Lid van de bond der gepensioneerden.

De families

Van Mieghem, Van Impe,
Van Bever en Van Causenbroeck
danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Begrafenisond. Haustraete - Steenhuize
Uitg. G. Holderbeke, Ophasselt

Als vader heengaat, dan eerst kunnen wij
ten volle aanvoelen wat hij tijdens zijn
leven is geweest in goede en kwade dagen,
in vreugde en in leed.

Niets is in ons kort mensen leven op aarde
zo broos als de gezondheid. Dat heeft hij
heel goed en al te vlug ondervonden bij het
zó vroegtijdig afsterven van zijn echtgenote
Emilie. Ook in zijn verder huwelijksleven
bleef hij de Goddelijke Voorzienigheid dank-
baar en was hem geen inspanning te veel,
geen offer te zwaar om zijn vaderzending
gewetensvol te vervullen.

Als diep gelovig, eenvoudig kristen had hij
God en zijn medemensen lief, zodat we met
de evangelist hem mogen roemen als de
goede en trouwe dienstknecht, die nu mag
binnentreden in de eeuwige vreugde van de
Heer.

Dierbare echtgenote, kinderen en lieve
kleinkinderen, mijn ganse leven en streven
was gericht op uw welzijn. Mijn groot ver-
langen is geweest u allen gelukkig te we-
ten. Om uw genegenheid, uw goede zorgen
en kommer om mijn gezondheid dank ik
uit ganser harte.

Weest nu vooral een steun voor moeder.
Niemand meer dan zij zal nu lijden onder
een altijd te vroeg eindigen van ons ge-
zinsgeluk.

Bidd dan verder voor mij opdat ik weldra
heel dankbaar uw voorspreker mag zijn bij
de Heer.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.