

Gelukkig degene, die op aarde reeds vertoeven
in de voorhoven des Heren !



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Gustaaf VAN MIGHEM

echtgenoot van Mevrouw
Celina LONGERSTAEY

ERE-ONTVANGER DER BELASTINGEN
RIDDER IN DE ORDE VAN LEOPOLD II

Vereerd met het Burgerlijk Kruis 1ste klas,
de Herinneringsmedalie 1930 en andere Eretekens
geboren te Rupelmonde, op 2 Mei 1883 en god-
vruchtig overleden te Dendermonde op 2 Maart
1956 gesterkt door alle troostmiddelen onzer Moe-
der de H. Kerk en de Apostolische Zegen.

De ziel van de dierbare overledene zal reeds
hoog en zuiver branden van liefde voor haar
Schepper, nu ze, na zovele jaren louterend lij-
den, de nauwe wanden van het leven ontsteeg om
op de eerste vrijdag van maart te belanden in
het Land van belofte.

Plichtbewust ambtenaar en voorbeeldig huisva-
der werd deze vrome christen door een onver-
biddelijke ziekte jarenlang meedogenloos aan zijn
ziekbed vastgekluiserd om niet meer op te
staan... Nooit, zelfs niet in de moeilijkste ston-
den, heeft iemand de minste klacht uit zijn mond
vernomen.

In stilte offerend op het altaar van zijn bed,
stapelde hij verdiensten op, niet alleen voor zich-
zelf en de zijnen, maar apostolisch aangelegd,
bad en offerde hij voor allen, die donker gingen
van smart en pijn en bovenal Gods klaarte misten.

Toen blindheid hem sloeg, mocht hij tot op
hoge ouderdom beleven, hoe Gods genadig mor-

gengoud door heel zijn ziele werd gedreven.
voornamelijk op die zovele lichtende momenten
van de H. Communie. En in de stilte, die hij lief
kreeg, rijpte er in hem, die steeds van zingen
heeft gehouden, zangen van berusting, dankbaar-
heid en blijheid, omdat hij door de Heer werd
uitverkozen met hem te lijden. De mensen en de
dingen, de vreugde, het kwaad en het verdriet
beschouwde hij vanuit zijn groot geloof, dat
velen heeft gesticht.

Dierbare echtgenote, die me zo trouw in wel
en wee hebt bijgestaan, ik dank U om Uw offer-
vaardigheid en liefde. Mijn dierbare kinderen,
kleinkinderen en zuster ik dank U voor uw lief-
devolle attenties en uwe genegenheid. Van bij ons
Lydie zal ik met U verder leven. Ook mijn inni-
ge dank aan U, mijn trouwe zuster-verpleegster,
die mij elke dag door uw zwijgend voorbeeld
hebt aangemoedigd.

En gij allen, mijn vrienden die in mijn leven
een troost en een steun zijt geweest gedenkt mij
in uwe gebeden.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid en
mijn hoop !

De Familiën VAN MIGHEM, LONGERSTAEY,
HUYSMANS en DE RAEVE danken U
voor de blijken van genegenheid hen be-
toond bij het afsterven van

De Heer Gustaaf VAN MIGHEM.

Bruyninx & Roose.