

« God, bedenk toch : niet meer dan een zucht
is mijn leven. Ik begeef het, zo kort is mijn leven,
een zucht is het, meer niet. »

(Job, 7, 7 en 16).

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
bewaar in Uw Naam,

FRANS VAN MOL

weduwnaar van mevrouw

Mathilde Hertsens

Geboren te Aalst op 5 januari 1920 en plotseling
overleden in het St.-Elisabethziekenhuis
te Aalst op 12 september 1986,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families :

VAN MOL, HERTSENS, ROELANDT,
GYSENS en GEIRNAERT

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Niet voor de dood, wel voor het leven heeft God
ons gemaakt. Daarom kunnen wij vertrouwwol tot
Hem bidden :

Ik hef op naar de bergen mijn ogen :
van waar zal mij komen de hulp ?
De hulp komt mij van de Heer,
die gemaakt heeft hemel en aarde.
De Heer zal mij behoeden voor alle kwaad,
behoeden wil Hij mijn ziel.
Hij behoedt mijn uitgaan en ingaan
van thans tot in eeuwigheid.

(Psalm 121)

Befraf. : De Rycke - Tel. 21 54 21

Druk. Van Damme-Ottoy