

A†M

DUURBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

*Maria, Henrica Van Mol*

Weduwe van de Heer

*Joseph de Prez*

geboren te Gent op 16 mei 1902, en er schielijk  
overleden op 6 mei 1972,  
voorzien van de H. Zalving der Zieken.

Maar hoe ik telkens zitten blij nevens uw bed  
en star dit afscheid blij ervaren,  
en hoe ik op uw voorhoofd let,  
en voel over uw haren.

O droeve heugenis die ik met zorg bewaar :  
mijn tranen en mijn kussen en mijn groeten,  
het trage dragen aan de baar,  
en 't schuiven van mijn voeten.

Want hoe 'k de wagen volgen blij, nog éénmaal dicht,  
en al het dierbare blij noemen :  
het huis, de vrienden en het licht  
zo wit over de bloemen.

En hoe ik staan blij aan uw graf, en steeds herschep  
wat ons aldoor verbinden kan naar binnen,  
o dood, die ik sinds in mij heb,  
en die ik moet beminnen.

Herwig Hensen.

Diep getroffen door de bliken van  
gegenheid hen in hun rouw betoond,  
danken U

De Heer Alfons de Prez ;

De families

Van Mol,  
en de Prez.

---

Rouw J. Wieme, Wondelgemstr. 70, Gent Tel. 255664