

Kom, gezegende van de Vader en bezit nu het Rijk dat U van alle eeuwigheid is voorbereid.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Victorine Mathilde Van Mol

echtgenote van Mijnheer

GEORGIUS VANDERHOEVEN

geboren te Welle de 7 november 1899 en er
godvruchtig overleden de 8 april 1961
Gesterkt door de H.H. Sakramenten.

— — —
Moeder, de vreugde van ons hart is verdwenen...

In de H. Schrift lezen wij over de sterke vrouw, die met vaste hand haar gezin bestuurt, die een steun is voor haar man en een zorgzame moeder voor haar kind. - Al deze schone eigenschappen vinden wij terug in deze dierbare overledene.

Naar zulke moeder zullen wij met fierheid opkijken en trachten haar christelijk voorbeeld te volgen.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw goede zorgen en troost u in mijn heengaan. Laten wij met de Psalmist zeggen "Ik ben blij omdat men mij gezegd heeft : wij gaan binnen in het Huis des Heren" Dat is nu mijn deel, het eeuwig geluk, de Hemel. Van daaruit blijf ik voor u zorgen. Blijft steeds elkaar beminnen, waar liefde en genegenheid is, daar is God en daar is geluk. Bidt voor mij, tot weerziens in het eeuwig Vaderland.

Maria, onze hoop. heb medelijden met ons.

Mijnheer Georgius Vanderhoeven,
haar echtgenoot ;

Mijnheer en Mevrouw Jozef Charita-
Vanderhoeven en kinderen Johan. Guido
en Geert,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De familiën Van Mol, Vanderhoeven
Piens en Van der Weeën,

BEDANKEN

Uitg. De Troy, Welle