



Vroom aandenken aan

Gerarda VAN MOORLEGHEM

weduwe van Octaaf DERIEMAEKER

geboren te Etikhove op 1 augustus 1911

en godvruchtig overleden te Ronse

op 3 juli 1993

gesterkt met het sakrament van de zieken.

Lid Ziekenzorg Ronse

Lid K.A.V.

„Het is altijd weer zo heerlijk om bij Mémé te mogen zijn.

U bent altijd zo redelijk, en dat vinden wij zó fijn! U helpt ons allen ons kruis te dragen, ook al is het nog zo zwaar. Vergeefs komen wij U nooit iets vragen, altijd staat U voor ons klaar...”

Met een bloempje erboven hangt deze tekst tegenover het lege bed van Mémé. Al wat zij voor ons heeft betekend, ligt in deze eenvoudige woorden gevat. Hierdoor heeft ze, zelfs nu het de laatste tijd niet meer tot haar doordrong, haar kinderen meermaals per dag zorgzaam in haar nabijheid gehad. Wat wij aan liefde, begrip, steun en hulp van haar hadden ontvangen, konden wij immers nooit op afdoende wijze terugschenken...

Mémé was een diepgelovige vrouw. Talloos zijn de rozenhoedjes die ze bad voor de zovele mensen waar ze om gaf. Tot op de laatste dag gaf ze ons onder een zwakke glimlach een kruiske. Het is zeker haar wens geweest dat haar kinderen op hun beurt hun geloof zouden beleven en doorgeven, zoals zijzelf ons voordeed.

Heer, God en onze Vader,
Mémétje die ons zo dierbaar is leggen wij met dankbaarheid in Uw handen. Wil haar met open armen ontvangen en laat haar voor eeuwig gelukkig zijn met Bompá bij U.

Lieve Vrouwke van Wittentak, nog tijdens de noveen U ter ere hebt gij Mémé uw hand gereikt die naar de hemel leidt. Denk aan haar en bid voor haar. Amen.

Bedankt, Eerwaarde Zusters en personeel van het Wit-Gele Kruis.

Bedankt, mensen van Familiehulp.

Gerard en Cecile WYBRAEKE-DERIEMAEKER

en kinderen

Etienne en Frida DERIEMAEKER-DELCOUCQ,

kinderen en kleinkinderen

Johan en Nelly DERIEMAEKER-VAN DER BEKEN

en kinderen

Eddy en Annie PALMERS-DERIEMAEKER

en kinderen

Jacques en Martine DERIEMAEKER-DEBO en kind

De families VAN MOORLEGHEM-BERTH

DERIEMAEKER-RADIS

danken voor uw gebed, uw meelevén,
uw aanwezigheid.



Diegenen die ik liefheb,
verlaat ik om diegenen
die ik zo lief had
terug te vinden.