

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Adrien VAN MULDER

weduwnaar van Mevrouw

Anna SCHIETTECATTE

geboren te Brussel, de 11 augustus 1893 en godvruchtig
overleden te Oudenaarde, de 22 oktober 1957,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

O Heer, al wie U dient is er zeker van dat, indien hij beproefd is geweest tijdens zijn leven, hij hierna zal bekroond worden; indien hij verdrukking heeft gekend, dat hij zal verlost worden, want Gij verheugt U niet om onze ellende; na tranen en zuchten overlaadt Gij ons met uw eeuwige vreugde. (Tob. 21)

Lijden en tegenspoed bleven hem niet gespaard: al te vroegtijdig verloor hij zijn echtgenote en bleef hij alleen met zijn kinderen; later zag hij nog zijn jonggehuwde zoon vóór hem heengaan naar de eeuwigheid. Zijn vereenzaamd hart zocht troost en steun en vond die ternauwernood. De laatste en zwaarste beproeving was een uiterst pijnlijke en ongeneeslijke kwaal, waardoor de sterke man, in weerwil van alle aangewende heelmiddelen, langzaam werd neergeveld. Dit zware kruis heeft hij verduuldig en kristelijk gedragen, gesteund door de weldoende zorgen en het gebed van dezen die hem omringden en verzorgden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, vaarwel. Tot weerziens bij O. L. Heer die alleen de mens kan gelukkig maken. Vaarwel eveneens gij, duurzame Eerwaarde Zusters, die mij zo goed en zoveel hebt geholpen. God alleen kan U dit vergelden. Bidt allen voor mij, gij die mij tijdens mijn leven en vooral tijdens mijn ziekte genegen waart.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U!

De 4 akten. (12 j. afl.)

Jozef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen

Adrien VAN MULDER-SCHIETTECATTE;

De familiën VAN MULDER, SCHIETTECATTE, FOUBERT en COCHÉ.