

" Het leven wordt bij den dood niet weggenomen ;
het wordt alleen maar in een beter veranderd ".
(Pref. van de Mis der overledenen.)

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
RENÉ VAN MULDER

echtgenoot van

Alice Van Wittenberghe

Geboren te Zegelsem den 16 Februari 1925 en aldaar
godvruchtig overleden den 31 Augustus 1950,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hoe kortstondig het geluk en het leven van de
mensen is, zien we hier nogmaals bij dit graf. Pas is
een huisgezin gesticht ; pas zijn twee mensen begon-
nen aan den uitbouw van een leven dat hun toelacht,
en plots wordt alles onverbiddeijk weggeslagen. Deze
beproeving treft ons zeer hard ; maar we buigen vol
onderwerping het hoofd voor Gods heilige wil, omdat
we weten dat ieder slag van Zijn hand tenslotte dient
tot ons eigen goed en tot ons eigen geluk. Als God
iemand beproeft, is het altijd uit liefde ; maar wij ver-
staan dat niet altijd.

De duurzame overledene kende een langdurige en
pijnlijke ziekte ; maar hij dwong ieders bewondering
af door zijn zachtheid en verdueligheid. Hij begreep
ten volle den zin en de betekenis van het lijden.

Duurbare Echtgenote, ik dank U voor de liefde-
volle zorgen waarmede Ge me zolang dag en nacht
hebt omringd. Ons geluk is zeer kort geweest ; wees
moedig ; in gedachten blijven we steeds bij mekaar.
Zorg goed voor de opvoeding van ons kindje dat God
ons gaf ; betrouw ten volle op Zijn goedheid.

Beste Vader, Zuster en Grootmoeder, ook Uw leed
is groot. Helpst mijn Vrouw en kind om hun harde lot te
dragen. Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem

Mevrouw Alice VAN WITTENBERGHE en dochter ;

De Familien VAN MULDER, VAN WITTENBERGHE en SCHIETECATTE,

danken U voor de blijken van deelneming.