

Onze Vader, die in de hemel zijt... Uw wil geschiede!

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van

Mijnheer Aimé VAN MULLEM

echtgenoot van

Mevrouw Clara KEYTSMAN,

geboren te Nederename, de 4 april 1895, en er godvruchtig overleden, de 22 februari 1960, gesterkt door de troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van het Broederschap van het H. Hart.

Geslagen door 'n ongenadige ziekte waartegen al de menselijke inspanningen vruchteloos bleven, doorstond hij pijnlijke dagen en nachten.

Waarom, o Heer, was mijn ziekte zonder genezing, mijn kwaal zonder hulpmiddelen? Het was omdat Gij gehandeld hebt volgens uw H. Wil. Dat uw H. Naam gezegend zij.

Zijn ganse leven kan in deze twee woorden bevat worden: Plichtsgetrouw en werkzaam.

Dierbare echtgenote, gij hebt mij trouw terzijde gestaan tot uw eigen krachten waren uitgeput. Heb dank voor uw liefde en uw zorgen. **Bemide kinderen**, ook U dank ik voor al wat gij voor mij gedaan hebt, voor de manier waarop gij uw moeder hebt bijgestaan om mij te helpen verzorgen.

Bewaart mijn aandenken getrouw in uw hart en in uw ziel. Sterker dan de banden van het bloed zijn deze van het gebed. Weest steeds voor moeder een steun en een troost, haar vreugde en haar kroon.

Bemide kleinkinderen, bloedverwanten en vrienden, het enige wat ik verlang is mij te gedenken in uw godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 dag. afl.)

Heer, verleen aan zijn ziel de eeuwige rust.
(300 dag. afl.)

Mevrouw Aimé VAN MULLEM, geboren Clara KEYTSMAN, *zijn echtgenote*;

Mijnheer en Mevrouw Georges DE CORDIER - VAN MULLEM en dochter;

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN MULLEM - BILAU en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De familiën VAN MULLEM, KEYTSMAN, JURÉ en DE VOS.

BEDANKEN van harte voor de blijken van christelijke en innige deelneming hun betoond.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers