

In een hoopvol uitzien
naar de Wederkomst van de Heer,
zijn wij in gebed verenigd
bij het afscheid van de heer

JAN VAN MULLEM

Zijn levenszending begon op
17 november 1926 te Gent.

Hij werd priester op 30 oogst 1953.

Hij werkte, als onderpastoor, in de parochies
St.-Martinus en St.-Hermes, als leraar, in de
technische scholen te Aalst en te Ronse.

Hij stichtte de jeugdclub "KOBBE",
was er moderator en vooral vriend,
voor alle jonge mensen.

Geduldig, gehoorzaam aan de wil van God,
zichzelf vergetend, zoals zijn baas,
Jezus Christus, de Heer,
en trouw aan, en dankbaar voor de
hulp, in gebed en sacrament, en zorg,
is hij, gelukkig, tot de heerlijkheid
van de Vader ingegaan op 26 oktober 1970.

Heer God, Vader van alle mensen,
wij danken U,

in opdracht van uw Zoon, liet Gij Jan zijn :
een licht voor de zoekers naar waarheid,
een vader voor hen die misdeden,
een trooster voor wie werden beproefd,
een toevlucht voor de armen, de misdeelden
en vooral, een trouwe vriend van de jeugd.

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen,
dank U,
Gij hebt mij geholpen
om een goed priester te zijn.

De familie :

E. H. Louis VAN MULLEM,
Zuster Anne-Marie VAN MULLEM,
De Heer en Mevrouw
M. VAN MULLEM-DE COCK,
Juffrouw Marie-Joseph VAN MULLEM,

danken U, voor uw gebed en medeleven.