

VROOM AANDENKEN AAN

## Henrica Maria Van Muylem

weduwe van AMEDÉ DE HENAU

geboren en gekerstend te Ophasselt op 27 december 1889 en er godvruchtig overleden op 9 januari 1971, gesterkt door de H. H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de derde orde en andere godvruchtige genootschappen.

Troostrijk is de gedachte dat het leven niet ophoudt bij de dood, maar dat de dood, voor de gelovige kristen, de poort is naar het eeuwig geluk.

Henriette was een goede en rechtvaardige vrouw, die met liefdevolle toewijding gezorgd heeft voor haar schoon gezin. Het leven, met zijn vele wisselvalligheden, heeft haar geleerd steeds te betrouwen op Gods liefdevolle Voorzienigheid. De kroon van haar leven wordt dan ook gevormd door haar kinderen, welke op hun beurt een toonbeeld aan moeder genomen hebben. Wij mogen werkelijk zeggen dat deze moeder in haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen blijft voortleven.

Voor haar evenmens was Henriette een dienstvaardige vriendin, welke zelf pas gelukkig was wanneer zij anderen een dienst kon bewijzen. Met kristelijke onderwerping heeft zij het harde lijden gedragen en Gods laatste wil over haar leven aanvaard. Moge zij nu, met Kristus, het Licht van deze wereld, voor altijd samen zijn.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, heb dank voor uw zelfvergeten liefde, uw beste zorgen, uw genegenheid en uw toewijding. Bidt voor mij en troost u bij de gedachte dat ons een vreugdevol wederzien wacht bij God. Uw oprechte liefde help mij nu verder door uw gebed.

De 4 akten voor de dierbare overledene.

---

De families Van Muylem, De Henau,  
De Smet, Dierickx en Van Wijmeersch,

zijn zeer gevoelig voor al uw bliken  
van medeleven en deelneming in hun  
rouw en danken U daarom zeer oprecht.

---