



BLIJVEND AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Irma Maria VAN MUYLEM**

weduwe van de Heer Remi VAN OUDENHOVE

Geboren te Nederhasselt op 30 januari 1908 en  
overleden in het rusthuis "St. Franciscus" te  
Opbrakel op 27 juni 1994, gesterkt door  
de H. Sakramenten der zieken.

De families:

VAN MUYLEM, VAN OUDENHOVE,  
TORREKENS en DE RAEDT  
danken u voor de blijken  
van deelneming in hun rouw.

*Wanneer je niet meer vechten kunt,  
wanneer je vleugels lijken lamgeslagen,  
wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen,  
wanneer je staat op 't dode punt  
dan is er slechts van één kant hulp,  
het eeuwig geluk dat hier niet te bereiken is  
ontvangt u gratis uit Gods handen.  
Voor ieder van ons was je een sterke moedige  
vrouw.*

*We zullen je missen  
je kinderen, je kleinkinderen, je achter-  
kleinkinderen, je familie.*