

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

+

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

JULES VAN MUYLEM

echtgenoot van Mevrouw

LUCIE VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Ophasselt op 28 februari 1920 en er godvruchtig overleden op 1 november 1968, gesterkt door het H. Oliesel in extremis en de Pauselijke Zegen.

Wees immer bereid, want gij kent noch dag noch uur! Dat leert ons Jezus in het heilig Evangelie, dat leert ons het overlijden van hem die we thans zo diep betreuren.

Gods wegen zijn onbegrijpelijk: als men er het minst aan denkt, in de volle kracht van het leven, neemt Hij ons weg uit de kring van onze dierbaren, die ons niet kunnen missen.

Wij geloven echter, Heer, dat uw wijsheid en goedheid oneindig zijn. Wij onderwerpen ons aan uw raadsbesluiten. Geef ons de kracht het kruis te dragen dat Gij ons op de schouders legt.

Mijn duurbaren, ik dank U voor uw genegenheid en medevoelen. Mijn vroegtijdig en on-

verwacht heengaan doet uw hart bloeden. Doch troost U met de gedachte dat de scheiding slechts tijdelijk is. Blijft mij intussen gedanken met een vroom gebed.

Uw gebed voor hem die ons zo dierbaar was, was ook voor ons een troost. Hiervoor danken:

**de families Van Muylem,
Van Den Driessche, Van
Ruyskensvelde en Becqué.**

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.