



Dankbaar aandenken  
aan  
DE HEER

## JULES - ALBERT VAN MUYLEM

echtgenoot van Mevrouw  
**YVONNE VAN DER HAEGEN**

geboren te Ophasselt op 6 september 1913 en  
godvruchtig overleden in het H. Harten Zieken-  
huis te Ninove op 27 augustus 1992, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van K.B.G.

Jules en Yvonne : twee mensen, man en vrouw,  
vader en moeder. Het is voorbij. Herinnering.  
Een schilderij van wat geweest is. De mooiste  
foto van het familiealbum. Je wilt hun leven  
vertellen. Je begint eraan. De eerste zin : vroeger  
ja, vroeger. Naar school geweest. Hard ge-  
werkt. 53 jaar geleden getrouwd in de kerk van  
St.-Martens-Lierde. Hij fostman tijdens de oor-  
log, zij moeder aan de haard. Vijf kinderen. Nu  
al zes kleinkinderen. Toekomst begint pas. De  
dood komt altijd veel te vroeg. Wat je vragen  
wil, is hoe je het aan kan leren? Of zit het ge-  
woon van binnen? Wat? Datgene waarvoor je

posthuum, dus te laat zegt : Jules, ik dank je  
zeer.

Dat een mens uniek is, is een loos cliché want  
bomen, sterren en vissen zijn ook uniek. Zeven  
titels mag je zelden aan een mens geven, wel  
aan Jules. Zelfs meer dan zeven. Geliefde. Va-  
der. Trouw. Zo goed als God. Doet wat hij doen  
moet. Schoonheid met iets van weemoed en ge-  
duldig gedragen lijden. Vriend van de K.B.G.  
"Mijn man blijft in mijn huid en ziel gegrift",  
herhaalt Yvonne. Het kan interessant zijn om  
een vrouw over haar man te horen vertellen.  
Maar het hoeft hier niet. Je kan ook velen horen  
vertellen over hem. Het hoeft evenmin. Het is  
allemaal zo schitterend, maar tegelijk ook een  
beetje treurig en voorbij. Altijd is er méér. Altijd  
is alles ook anders. Niet te zeggen in woorden.

Wat is de essentie van een mensenleven? Je  
zou het hem nog eens willen vragen, nu hij on-  
zichtbaar is geworden. Want hij was zo stil. Hij  
deed altijd gelukkig voort, zonder klagen. Twee  
dingen zijn nu mogelijk. Je kan hem bewaren  
op je netvlies als herinnering. Je kan het ver-  
haal ook verder schrijven waar hij is geëindigd.  
Hij kon niet verder. Wij nemen zijn verhaal  
over : hoe iemand die volkomen wars van ijdele  
pretenties zijn eigen diepe en bescheiden gang  
graaft door het leven. Gestorven en begraven,  
bewaart hij recht op spreektijd.

### De families **VAN MUYLEM, VAN DER HAEGEN,** **DE PESSEMIER** en **VANDERSTICHELEN,**

danken U voor de blijken van deelneming.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59