

Oude moeder, wat hebt gij gebeden  
aan uw haast versleten rozenkrans.  
Ook wanneer gij niets meer scheen te weten  
hebben nooit uw handen 't snoer vergeten  
dat uw leven schoonheid gaf en glans. L.V.



Dit weze een vroom aandenken en tevens  
een uitnodiging tot gebed voor de  
zielerust van Mevrouw

## **Maria Clara Van Muylem**

weduwe van de Heer Arthur Cobbaert

Zij werd geboren te Ophasselt op  
12 september 1904 en overleed in de  
familiekring te Smeerebbe Vloerzegem op  
4 februari 1995. Zij werd gesterkt door de  
Genademiddelen van de H. Kerk en de  
Pauselijke Zegen.

---

"Zo zal het gaan : al wie de naam van de  
Heer aanroept, hij wordt gered. . En degenen  
die door de Heer worden geroepen, zij zijn  
het die ontkomen". (Joël: 3.)

Ons moeder, onze mémé, die wij zo lief-  
hadden, heeft haar aardse leven teruggegeven  
aan de Heer. Als diepgelovige christene was  
zij eenvoudig, goed en rechtschapen, bezorgd  
om haar kinderen en kleinkinderen, vol aan-  
dacht voor armen en hulpbehoevenden, ge-  
dienstig maar zonder berekening, voor wie  
haar nodig had.

Zij was het middelpunt van het gezin en de  
familie. Niemand zou binnengekomen zijn  
zonder haar eerst te groeten en telkens kwam  
een vriendelijke wedergroet. Toen zij, door  
ziekte geslagen, niet meer kon spreken,  
gaven haar ogen een duidelijk wederwoord.  
Zelfs als de allerkleinsten méméken kwamen  
begroeten, zag men in de tinteling van haar  
ogen dat zij met aandacht en liefdevol die  
kindjes bekeek.

"Heer, wij danken U voor deze moeder die  
ons zo nabij en dierbaar was. Wij danken  
voor alle zorgen en vriendschap die van haar  
zijn uitgegaan. Zo eenvoudig als zij was, is  
zij een mens geweest om van te houden. Wij  
vragen U, Heer, dat er niets van dit mensen-  
leven verloren zou gaan, en dat al wat haar  
heilig was, geëerbiedigd moge worden, door de  
mensen die na haar komen. Dat zij voort  
moge leven in ons hart, onze levensduur,  
onze gedachten en in ons geweten."

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij waart  
mij nabij in goede maar vooral in kwade  
dagen. Het was mijn grootste vreugde altijd  
thuis te kunnen blijven! Welke verzorging en  
hulp mocht ik van u allen ondervinden,  
vooral van Gabriëlle en wanneer zij eens  
afwezig was, waren al de anderen steeds  
bereid om in te springen. De Heer zal u  
allen lonen voor wat gij voor mij hebt gedaan.  
O.L.Vrouw van de Oudenberg, bid voor mij.

De families Van Muylem, Cobbaert,  
Pennewaert en Capelleman

danken u voor uw blijken van christelijk  
medevoelen en uw gebed.

---

Uitg. G. Hojlderbeke, Ophasselt - T. 054 - 50 21 70  
Funerarium V.D. Driessche, Ger. T. 054 - 41 28 50