



BLIJVENDE HERINNERING AAN

M E V R O U W

**Maria Irma Catharina
VAN MUYLEM**

weduwe van de Heer
Jules VANDEN NEST

geboren te Ophasselt op
13 januari 1909 en plotseling overleden in
het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te
Geraardsbergen op 15 februari 1994,
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

De families :

VAN MUYLEM, VANDEN NEST,
DE PESSEMIER en COBBAERT
danken U voor uw medeleven.

*Zacht en stil bijna onopgemerkt is moeder
van ons heengegaan.*

*Nu mag zij leven bij God in wie zij oprecht
geloofde en op wie zij haar vertrouwen had
gesteld.*

*Haar heengaan doet ons pijn toch willen wij
God danken vooral het goede en waardevolle
dat wij van moeder mochten ontvangen en
beleven.*

*Haar hele leven heeft zij gewerkt en gezorgd
voor haar gezin, haar kinderen, klein en
achterkleinkinderen van wie ze zoveel hield
en op wie zij zo fier was. Zij voelde zich zo
gelukkig thuis en leefde mee met de vreugde
en het leed van haar medemensen en het
leven op de parochie.*

*In haar gebed voelde zij zich innig met allen
verbonden. Moedig heeft zij de last van het
ouder worden gedragen, dankbaar voor
iedere nieuwe dag.*

*Dierbare kinderen, klein- en achterklein-
kinderen, dank om uw genegenheid en innige
verbondenheid en zorg.*

Wij blijven vereningd in het gebed.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50