



Vredig ontslapen na 5 jaren moedig
gedragen lijden en omgeven door de liefde
van haar familie en vrienden,
is van ons heengegaan

MEVROUW

Monique VAN MUYLEM

echtgenote van de Heer
Omer LEMAGIE

Geboren te Geraardsbergen op
25 februari 1939 en overleden in het Instituut
Bordet te Brussel op 22 december 1994.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

*Mama,
Zwijgzaam ben je heengegaan
zonder morren, zonder klagen.
Je leefde steeds voor je gezin
niemand was voor jou te min
och, wat doet dit pijn
om niet meer samen te zijn.
Veel te weinig zegden we jou
Mama, wij houden van jou !*

Je kinderen.

De families:

VAN MUYLEM, LEMAGIE, IMBO,
HELLINCKX en DE KEYSER
danken u voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Begrav. Van den Driessche (054) 41 25 50