



Dankbaar aandenken  
aan

DE HEER

Richard VAN MUYLEM

weduwnaar van mevrouw  
Clara STEVENS

geboren te Ophasselt  
op 2 oktober 1914  
en godvruchtig thuis overleden  
op 11 december 1999,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

---

Oud-strijder 1940-1945.  
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62

*Toen jaren geleden zijn lijdensweg begon  
en de ziekte hem geleidelijk aftakelde  
heeft hij dit moedig aanvaard.*

*Zijn kinderen, zijn steun en trots  
waren immer nabij tot in zijn laatste dagen.  
Hij was een vechter en een rots  
die moedig was en zonder klagen  
en zijn kruis tot het einde heeft gedragen.*

*Liefste kinderen en kleinkinderen  
dank voor alles ! Samen zijn wij  
gelukkig geweest. Blijf samen !  
Moge gods liefde ons één houden.  
Mijn gedachten blijven jullie volgen.*

De families :

VAN MUYLEM, STEVENS,  
DE PESSEMIER en EECKHOUT  
danken U voor de blijken van  
medeleven en steun.

---

Begraaf. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50



db druk