

„ Uit diepten van ellende roep ik tot U,  
o Heer „

†

BID VOOR DE ZIEL

van de heer

## **Richard, Eduard Van Muylem**

echtgenoot van Mevrouw

**BERTHA DE WEGHE**

geboren te Ninove, de 11 april 1913 en  
godvruchtig overleden te Gent, de 7  
januari 1969. Gesterkt door de HH.

Sakramenten der Zieken.

---

Toen de pijnen hem ondraaglijk werden, bad hij de Heer om verlichting. Die rond hem stonden baden mee, want zij waren machteloos en konden slechts toezien. Nooit had hij geklaagd, en al drukte de last soms zwaar, toch heeft hij moedig verdragen, zonder morren, zonder klagen.

De ziekte van de laatste dagen was onverbiddelijk en de beste zorgen mochten niet meer baten. Zijn leven werd te vroeg gebroken. Toch was het rijkgevuld met regelmatige en plichtsgetrouwe arbeid. Hij gunde zichzelf weinig rust en nam de hoogstnodige ontspanning. Voor zijn gezin

heeft hij geleefd en geofferd. Zijn liefde was onbaatzuchtig en edel. Zijn toewijding kende geen grenzen.

Dierbare echtgenote, wat ik nu aandoe is buiten mijn wil. Tracht gelovig te aanvaarden en houd mijn gedachtenis in ere.

Dierbare kinderen en kleinkind, voor U heb ik geleefd. Uw genegenheid was mij een troost. Draagt ze over aan moeder en weest een steun voor elkaar.

Gedenkt mij allen in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Bij dit droevig heengaan is Uw deelneming en gebed ons een ware troost.  
Daarvoor danken U :

De families :

VAN MUYLEM,  
DE WEGHE,  
VAN DER MEERSCHE,  
en  
CHAVATTE.

---

Drukkerij Waegeman, Preulegem, Ninove