

Gegroet o Kruis, onze enige hoop!



BIDT VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Arsène Van Nedervelde

zoon van

Frans en Irma De Wandel

geboren te St Lievens-Esse, de 4 september
1932, en er overleden de 20 augustus 1959.

Des mensen gangen en wegen worden door
God bestuurd; hoe zou iemand kunnen weten
wat hem op zijn levensreis zal overkomen.

Mijn levensduur was kort...in het midden
mijner dagen ben ik heengegaan. Ik dacht in
het middaguur te leven, en de avond van
mijn leven brak plots aan.... Och God wat is
toch het leven? Wat al kommer en zorgen,
kruisen en tegenspoed; wij pogen ze te ver-
lichten door de troost die wij bij 'tgeschapene
zoeken, maar helaas, de vreugden dezer we-
reld zijn vermengd met bitterheid omdat wij
een hoger geluk zouden betrachten.

Hij had een rechtschapen hart uit ouderlij-
ke traditie overgeërfd en was ieders vriend.
Zijn schielijke dood heeft dan ook menig hart
pijnlijk getroffen.

Dat de Heer hem in genade ontvange, en
hem vergeve wat hij uit menselijke zwakheid
misdeed.

Velt geen oordeel; de rechtspraak behoort
alleen aan God, die zelfs de verborgen hoe-
ken der duisternis zal verlichten en de raad-

slagen des harten zal te voorschijn brengen.
Hij immers alleen weet in hoever de mens
ter verantwoording kan geroepen worden.

Beminde ouders, zusters, schoonbroeders
en familieleden, alles deed u verhopend dat u
aan mij een troost zoudt gehad hebben in uw
l e v e n. Helaas, mijn ontoerekenbare op-
winding heeft al die zoete hoop verijdeld als
een droom. Mijn ogen zullen u nooit meer
aanschouwen. Vaartwel en gedenkt mijn ziel
in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil!

H. Jozef patroon der stervenden, b. v. o.



De familiën

Van Nedervelde—De Wandel.

zeer gevoelig aan de genegen blijken
van innige deelneming, betoond in hun pijn-
lijke rouw, maar vooral getroost door de vu-
rige gebeden voor de dierbare overledene

DANKEN U VAN HARTE.

.....
DRUKKERIJ EXCELSIOR. KOSTER OKEGEM.