

Veel gelukkige jaren waren we samen,  
samen waren we één.  
Maar nu jij er niet meer bent,  
moeten we zonder jou verder... dus alleen.



Dankbaar aandenken aan

DE HEER  
**HECTOR VAN NEER**

Echtgenoot van Mevrouw  
Anna VANPUYVELDE

Geboren te Lokeren op 26 april 1912  
en thuis overleden op 17 mei 1999.

*Kunstschilder.*

---

De familie dankt U  
voor de blijken van deelneming in hun rouw.

De dood slaat toe, als men er het minste op  
bedacht is.

Amper enkele dagen nadat Hector samen met  
zijn vrouwtje Anna en de hele familie zijn  
diamanten huwelijksjubileum had gevierd, werd  
hij hun ontrukt.

De man, die steeds voor iedereen een vriendelijk  
woord en een gulle lach overhad, die ook door  
iedereen geliefd was, die behagen schepte in zijn  
tuin en zich ook geregeld op zijn schildersatelier  
terugtrok om zijn gevoel voor schoonheid en zijn  
diepste emoties vast te leggen in weelderige  
herfstdreven, rustgevende watervlaktes en aan-  
trekkelijke bloemencomposities, is niet meer. Zijn  
werken zullen ons steeds aan hem herinneren:  
aan de liefhebbende echtgenoot, de bezorgde  
vader en grootvader, de goede vriend.

Liefste Anna, beste kinderen en kleinkinderen,  
Ik ben er niet langer, draag zorg voor mijn lieve  
echtgenote en voor elkaar.

Ik wens jullie allen evenveel geluk en liefde toe  
als ikzelf mijn hele leven heb mogen ervaren.

Begr. Baert - Eksaarde - tel. 09/346 80 03

