

" *Wie luistert naar de Heer  
zal zijn moeder aanzien geven* "  
*Wijshheid van Jezus Sirach III,2*



Liefdevol aandenken aan  
Mevrouw

## Isabelle Vanneste

**Weduwe van de Heer Jean Verkest**

Geboren te Brugge op 13 september 1906  
en godvruchtig overleden te Tielt  
op 22 juni 1990.

---

August en Geneviève Stuyck - Verkest,  
François-Xavier (†) en Françoise Vyncke - Verkest,  
Joseph Verkest,  
André Verkest,  
Jozef en Thérèse Ronsse - Verkest,

Véronique Stuyck,  
Franky Ronsse,  
Martine Ronsse,

De families Vanneste, Gombert, Verkest en Stroobant  
danken allen die haar met hun vriendschap gelukkig  
hebben gemaakt en haar met zoveel toewijding hebben  
verzorgd.

---

Drukkerij F. Vanparys bvba, Wingene.  
Begrafenisonderneming Karel Huvaere, Wingene.

U zijt opgegroeid in een kristelijke en werklustige fa-  
milie van het *Oude Brugge*. Het was uw vreugde te  
mogen actief samenwerken met de parochiale missie-  
werken.

Door het huwelijk met uw echtgenoot Jean Verkest is  
Wingene uw echte en geliefde woonplaats geworden.

Uw grote bezorgdheid voor uw talrijk gezin, uw verstan-  
dige aanpak van de zaken en uw stevig geloof waren  
als het ware de drie pijlers van uw leven.

Uw kinderen waren de bron van uw geluk en gaven zin  
aan uw bestaan. Hun trouwe nabijheid was gans uw  
vreugde.

Wingene lag u dicht bij het hart. U waart begaan met de  
medemensen uit de geburen en elders. De bekende  
feestelijkheden van dorp en parochie waren oorzaak  
van blij meeleven. De droevige gebeurtenissen deden  
u pijn aan het hart. Maar uw grootste geluk was het  
geloof van uw omgeving. Uw meest vertrouwde weg  
was deze die leidt naar de kerk, het hart van de  
parochie.

En wanneer u uiteindelijk uw verblijf hebt gevestigd in  
de *Oude Bruggestraat* en het steeds moeilijker werd  
deze weg naar de kerk te nemen, dan was het telkens  
een bijzondere vreugde de Heer te kunnen ontvangen  
tehuis, een duidelijk teken van geloof en vertrouwen in  
God.

Voor dit levenslustig bestaan, vol belangstelling voor  
de anderen, zijn wij u uiterst dankbaar. De kracht van  
uw levend geloof hebt u voortdurend geput bij de Heer.  
Het was uw groot verlangen dat ook de anderen aan  
dezelfde bron zouden putten. Opdat deze droom wer-  
kelijkheid moge worden vragen we u voor ons te bid-  
den bij de Moeder van Jezus.

Mogen wij allen haar gedachtenis en voorbeeld in ons  
hart bewaren !