

*Moeders gaan, maar sterven niet  
ze leven naar ze geven  
zolang men moeders kinderen ziet  
zolang zal moeder leven...*

In gebed verenigd nemen wij afscheid van



**Mevrouw**

## **Marie, Martha VANNESTE**

**echtgenote van de Heer Roger Dewolf**

geboren te Ruien op 3 juli 1924 en  
godvruchtig overleden te Ronse op 9 juli 1986.  
Gesterkt en gezalfd door de H.H.Sacramenten.

**Zij was lid van de K.V.L.V.**

Heer, help ons dit zware kruis te dragen,  
de dood van onze dierbare echtgenote en lieve moeder.  
Hard is het te moeten sterven  
na zo een werkzaam en offerbereid leven,  
nu nog vele jaren konden komen  
van rust en voldoening na de vele zorgen.  
Hard is het, man, kinderen en lieve kleinkinderen te  
verlaten  
nu hun liefde haar nog zo innig vasthield.  
Hard is het voor haar dierbaren,  
machteloos te staan tegen de kwaal  
die dag aan dag veld wint tot het einde toe.

God, wij bidden U,  
laat mijn goede vrouw, laat onze lieve moeder  
nu binnengaan in Uw rijk, waar volgens Uw eigen  
woord:  
"geen pijn meer is noch verdriet  
waar alle tranen worden weggewist  
waar Hij ons zal omgeven  
met eeuwige vrede en vreugde!"

Heer, wij danken U,  
voor de liefdevolle echtgenote en moeder  
die Gij ons geschonken hebt:  
een vrouw, innig verbonden en bezorgd om haar man,  
een moeder die zich gaf zonder meten  
aan haar kinderen en vele kleinkinderen.  
Wij weten dat wij haar nu  
op een andere manier moeten zoeken  
en haar toch vinden in U en in mekaar.  
Dank God, om alle goed om alle liefde  
die van haar is uitgegaan naar ons en naar zovelen.

Roger DEWOLF, *haar echtgenoot*;  
Luc DEWOLF,  
Micheline MOUSSART,  
Noël en Lucette STEINGUELDOIR-DEWOLF,  
Guy en Nadine DEWOLF-PLATTEAU,  
Jean-Claude en Marie-Jeanne DEWOLF-LAEVENS,

*haar kinderen*;

Jef en Martine LAEVENS-DEWOLF,  
Carine, Christine, Ann, Rik, Filip en Katty DEWOLF,  
Kurt STEINGUELDOIR,  
Jurgen, Kirsten en Tom DEWOLF, *haar kleinkinderen*;

De families VANNESTE, RAPAILLE, DEWOLF  
en DEKEYSER.

**danken U  
voor de blijken van deelneming.**

De plechtige namis zal opgedragen worden in de Sint  
Corneliuskerk te Ruien op zondag 27 juli om 10 u.

Drukk. Huysman Vanneste, Kluisbergen