

†

God schenke de eeuwige rust
aan zijn trouwe dienaar

Mijnheer RENÉ VANNESTE

Echtgenoot van Mevrouw Irma DEWAELE

geboren te Waregem op 24 april 1877, en er
godvruchtig overleden op 25 december 1956,
gesterkt door alle genademiddelen der H. Kerk.

God kwam op aarde opdat de mens in de hemel
mocht komen. René verliet de aarde voor de hemel,
op de herinneringsdag van dit kerstgebeuren. Met
vreugde ontving hij nog eens het levend Brood dat
uit de hemel was neergedaald om voor hem het
Brood des levens te zijn. Ook Maria zal hem met
vreugde begroeten, hij die zo dikwijls zijn kapel ter
harer ere opgericht, bezocht heeft, of van uit zijn
doeninge tot Haar zijn bede heeft gericht. Hij was
eenvoudig en oprecht; hij zocht den lof der mensen
niet, maar was bezorgd om aan God te behagen;
en zo mocht hij ook aan de mensen aanstaan!

Zalig die op de weg van plicht en deugd een ho-
gen ouderdom bereiken.

Dierbare Vrouw, ge waart voor me een sterken
steun; heb dank voor uw goede zorgen, die ge hebt
gegeven; tot weerziens.

Dierbare kinderen, laten we bidden, ik voor u en
gij voor mij dat we de kerstvrede en kerstvreugde
mogen genieten in eeuwigheid. Ik dank U om uw
liefde.

Maria, mijn moeder en mijn betrouwen b. v. o.
(300 d. aflaat)

Jezus, Maria, Jozef (7 j. aflaat)

Mevrouw René VANNESTE-DEWAELE,
Mejuffer Maria VANNESTE,
Heer en Mevrouw Jules VANNESTE-DEL RUE en kinders,
Heer en Mevrouw Albert VANNESTE-VANDEPUTTE,
De familiën VANNESTE en DEWAELE.

danken U voor de gebeden en voor de
blijken van deelneming in hun rouw.